

In dit nummer o.a.:

- **MOV vraagt aandacht voor Marianhill project voor jeugd en persoonlijke ontwikkeling**
- **Kosters gezocht!**
- **Geef een wens door voor Project Wensboom!**
- **Activiteiten voor tieners en jongeren**



Jaargang 44
Nummer 5
Januari 2019

Dit is een uitgave van R.K. Parochie H. Laurentius/H. Maria Heemskerk

Stille Kracht

KOSTERS VAN DE LAURENTIUSKERK EN DE MARIAKERK

Wat zeggen kosters als je ze vraagt waarom ze koster zijn geworden? Het klinkt als het begin van een mop, maar het was mijn eerste vraag in twee gesprekken met kosters. Het antwoord? "Een stukje dienstbaarheid aan de gemeenschap." En ook "het is een eer om koster te mogen zijn". Het mooiste vinden ze het als ze merken dat hun werk gewaardeerd wordt door de mensen. Een bedankje op zijn tijd is een belangrijke stimulans om hun werk te doen.

Dienstbaarheid

In december 2004 én in november 2010 werd ook al over "onze" kosters geschreven. Toch blijft er nog genoeg te zeggen anno 2019. Het werden twee leuke gesprekken, waarin mij eens te meer duidelijk werd hoe blij we mogen zijn met deze mannen en vrouwen. Met veel toewijding ondersteunen ze de vele vieringen. Dat het niet lukte om ze allemaal tegelijk te spreken, heeft alles te maken met het "slag" mensen dat koster wordt: Vaak hebben ze andere (vrijwilligers)taken binnen én buiten de kerk; de dienstbaarheid zit hen in het bloed! Meerdere kosters dragen dan ook eervolle koninklijke of kerkelijke onderscheidingen die daarvan getuigen.

Even voorstellen

Doordat kostertaken gebonden zijn aan een kerk, zijn er

twee kosterteams. Voor de Laurentiuskerk zijn dat Dick Commandeur (helaas niet bij het gesprek vanwege griep), Joop van Helvert, Kees Klos, Cees Neeft, Wout de Reus (hoofdkoster) en Jaap Wijte. In de Mariakerk zijn er twee dames, Tjwan Hageman en Annie de Jeu, en vier heren, Paul Bleeker, Frans Breeker, Ad Heus (hoofdkoster) en Piet de Wildt. Verderop zult u lezen dat deze groepen niet in isolement werken: Kosters De Jeu en Heus zijn ook regelmatig "weekkosters" voor de Laurentiuskerk. En bij deze lijstjes horen ook de namen van Toon van Lieshout en Schelte Tuinstra. Je zou niet zeggen dat zij geen "actieve" kosters meer zijn, want ze helpen nog steeds vaak in de kerk. Toon zorgt voor het verwisselen van de kleden in de kerk en zet ook alles klaar voor doopvierin-

gen. Schelte en zijn vrouw Coby zorgen dat er kaarsen zijn bij de diverse beelden; nieuwe kaarsen halen ze zelf bij de kaarsenmakerij in Egmond.

Gezellig en zeeën van tijd

De "heren van de Laurentius" lijken soms kwajongens: er worden grappen met én over elkaar gemaakt (een bloemlezing hiervan zou een Helm vullen) en er wordt veel gelachen. Tijdens het gesprek met team "Maria" wordt gelachen bij de herinnering aan Deken Wenting die vaak één minuut voor de viering binnen kwam en dan zei dat ze "zeeën van tijd" hadden. Veel kosters zijn er al vele jaren bij, dus er wordt ook over vroeger gesproken. Op mijn vraag of er in die tijd veel veranderd is, is het eensluidend antwoord dat de hoofdtaken hetzelfde zijn gebleven. Wel komen er zo nu en dan aanvullende "taakjes" bij (licht, bloemen water geven, etc.).

Stil én op de voorgrond

Dat de kosters opnieuw in de schijnwerpers staan in de "Stille Kracht" is zeer terecht, want veel doen ze achter de schermen. Toch zijn ze rond de vieringen ook zichtbaar aanwezig. Meestal als eersten in de kerk om alle voorbereidingen te treffen: kerk verwarmen, kaarsen en boekjes, de verlichting; je kunt het zo gek niet bedenken of ze lopen dat allemaal na. Tijdens de vieringen doen zij samen met andere kerkangangers de collectes en ze helpen bij de communieuitreiking.

Verschillen en eenheid

Veel kostertaken komen in beide kerken overeen. Bij de Laurentiuskerk openen en sluiten de kosters ook dagelijks het kerkhof en de kerk. Een groot verschil is het aantal uitvaarten: in de Laurentiuskerk meer dan 70 in een jaar; een veelvoud van het aantal in de Mariakerk. Het laat ook de kracht van de samenwerking tussen de twee kerken zien. Al enkele jaren dienen Annie

NIEUWJAARSRECEPTIE 6 JANUARI

Pastores, Parochiebestuur en Locatieteam Heemskerk wensen u allen vrede, gezondheid en alle goeds toe in 2019. Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen, nieuwe plannen. Laten wij in 2019 proberen elkaar opnieuw te enthousiasmeren, te inspireren en te steunen.

Wij kunnen dit elkaar ook persoonlijk toewensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 6 januari ná de viering van 10.30 uur in de Mariakerk. Het Mariakoor verzorgt de zang.

de Jeu en Ad Heus ook als doordeweekse kosters in de Laurentiuskerk. "Twee torens, één Parochie" is immers het Heemskerkse adagium sinds beide kerken samengingen.

(H)echt team

De kosters zijn vaak de eerst-aangewezenen om "brandjes" te blussen. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een ambulance als iemand onwel wordt in de kerk. En toen vorige maand de verlichting het voor de viering niet deed in de Mariakerk, schakelde Tjwan Hageman snel collega-koster en zaalbeheerder Frans Breeker in om te helpen. Dit voorbeeld is illustratief: Ondanks drukte lukt het ze altijd om in te springen als dat nodig is. Vakanties worden in overleg gepland zodat er altijd een koster is. Het team van de Mariakerk: "we kunnen het met z'n zessen voorlopig goed aan". Bij de Laurentiuskerk is dat wel anders: Vier van de zes kosters kunnen niet meer alle taken uitvoeren, dus komt er steeds meer druk te staan op het team. De hulp

vanuit de Mariakerk is dan ook zeer welkom, maar het zou mooi zijn als er ook nieuwe krachten bij komen.

Kosters gevraagd

Met name voor de Laurentiuskerk geldt dus een uitnodiging aan iedereen die het kosterteam zou willen helpen, bijvoorbeeld met specifieke taken. Is dit iets voor u? Vele handen maken immers licht werk. "Elk uurtje dat iemand helpt, is een uurtje minder voor ons". Paul Bleeker en Frans Breeker reageerden een paar jaar geleden op zo'n oproep in het blaadje "Talenten Gezocht" en ze hebben duidelijk geen spijt!

Dankbaarheid, bewondering en hoop

Hoe kijk ik na de gesprekken tegen deze mensen aan? Het woord "dankbaarheid" past daar zeker bij. En "bewondering". Maar ook "hoop"; want ik hoop dat het "ons" lukt om ze te helpen bij wat ze voor onze gemeenschap doen!

Sindo Núñez Queija



Kosters Laurentiuskerk (vlnr): Joop van Helvert, Kees Klos, Wout de Reus, Cees Neeft en Jaap Wijte (Dick Commandeur ontbreekt).



De kosters van de Mariakerk (vlnr): Frans Breeker, Tjwan Hageman, Piet de Wildt, Ad Heus, Paul Bleeker en Annie de Jeu.

Gave Varia

Hartelijk welkom in het nieuwe jaar!

Jeugd en de regio

Sinds de zomer is het kinder- en jongerenwerk nog meer regionaal geworden. Zo zijn de kindermiddagen van de eerste-communicantjes van Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest in de Esplanadezaal. In verband met het grote aantal aanmeldingen (46) zijn er twee groepen: op donderdag Heemskerk en op zaterdag Beverwijk en Uitgeest.

Alle kinderen zullen in het voorjaar in hun eigen kerk de Eerste H. Communie ontvangen. Ik ben heel blij dat de ouders allemaal positief staan tegenover de regionale samenwerking. Ze ervaren het niet als een last maar als een zegen, want het is voor de kinderen leuker om in een grotere groep te zijn.

Voor het Vormsel is de regio nog wat groter: Naast de genoemde plaatsen doen ook Castricum, Wijk aan Zee en Velsen-Noord daaraan mee. Er zijn dit jaar wel 23 vormelingen en voor het eerst doen we de voorbereiding in één grote groep. We gebruiken een nieuw project "In Vuur en Vlam" en dat bevalt erg goed.

Op zaterdagavond 1 juni zullen de kinderen worden gevormd door Mgr. Hendriks in de Agathakerk in Beverwijk.

Naast de groepen voor het Vormsel en de Eerste Communie zijn ook de andere groepen regio-minded: De catecheseclub heeft nu een aantal kinderen van buiten Heemskerk en ook de tieners en jongeren gaan over Parochiegrenzen.

Sociale media

Vorig jaar hebben we als Parochie een facebook-groep opgezet: Laurentius-Maria. Binnen deze groep zijn er het afgelopen jaar vele berichtjes en foto's gedeeld van activiteiten binnen onze Parochie. Aan veel van de activiteiten deden kinderen en jongeren mee van buiten de Parochie.

Daarom groeide de behoef-

te aan een groep die breder is dan onze Parochie en waar ook anderen zich thuis kunnen voelen.

Nu is er sinds kort naast onze Parochiegroep een nieuwe facebookgroep: YOUth0251. Daarin kunnen alle katholieke catechese-groepen, jeugdcores en jongerengroepen uit onze regio - met kengetal 0251 - hun activiteiten delen. Ook op Instagram is het te vinden onder de naam YOUth0251.

Wereldjongerendagen

Deze maand zijn de wereldjongerendagen in Panama. Katholieke jongeren uit de hele wereld komen samen om hun geloof te beleven. Paus Franciscus zal daar aanwezig zijn en op de laatste dag de slotmis vieren in de openlucht met honderdduizenden jongeren. De Parochies van het samenwerkingsverband Castricum, Heemskerk, Uitgeest doen mee aan een project om een aantal jongeren als ambassadeurs naar de wereldjongerendagen te zenden. Tijdens hun reis en daarna zullen ze hun ervaringen delen met de thuisparochies. Ook hebben ze zich verbonden om zich na terugkomst in te zetten als vrijwilligers in de Parochiegemeenschappen om op deze manier met allen te delen wat ze hebben ontvangen.

Ik ben heel blij dat vier jongeren uit onze regio op deze manier deelnemen aan de wereldjongerendagen in Panama van 14 tot 28 januari. Eind november kwamen de ambassadeurs uit het Bisdom bijeen in het Parochiecentrum om verdere informatie te ontvangen. Ook onze hulpbisschop Mgr. Hendriks was hierbij aanwezig en hij vertelde over zijn eigen ervaringen met dit mooie evenement.

Vakantie

U zult mij deze maand wat minder zien, want van 11 tot 27 januari ben ik op vakantie. Mede namens onze Deken en Pastoor Ton Cassee en het Pastores-team wens ik u een gelukkig 2019 toe!



Teun Warnaar
Kapelaan

EERSTE H. COMMUNIE- EN GEZINSVIERINGEN

Allereerst willen wij u een goed en gezond 2019 toewensen. We hopen dat het gezellige feestdagen zijn geweest!

Wij hebben weer kindermiddagen op donderdag 17 januari en zaterdag 19 januari. De kindermiddag heeft als thema "Jezus wil bij je komen". Jezus kwam bij de tolambtenaar Zacheus eten. Het leven van Zacheus werd anders, beter vanaf het moment dat Jezus in zijn leven kwam. Hij wilde



bij Jezus gaan horen. De meeste kinderen zijn al een beetje bij Jezus gaan horen toen zij als baby gedoopt werden. We gaan het over de doop hebben en we laten zien wat de bedienaar van de

doop allemaal gebruikt als we gedoopt worden.

Op zondag 20 januari is er weer een gezinsviering in de Mariakerk om 11.00 uur. In deze viering horen wat Maria, de moeder van Jezus, aan Jezus vraagt. Het jeugdkoor De Heemsklokjes o.l.v. Juf Marianne van Gemert gaat weer zingen.

Namens de stuurgroepen,
Mariëtte Sinkeldam
(06-42366655)

NIEUWS TIENERS EN JONGEREN

Op 18 november kwamen ongeveer 50 tieners en jongeren uit het hele Bisdom naar de Esplanadezaal voor een gezellige, leerzame en inspirerende dag. Er waren veel "oude" bekenden van de Bisdombedevaart in Assisi en van het zomerkamp Break Out!

We begonnen 's middags met een groep van 30 jongeren met een Bijbel Quiz en we hebben samen gegeten: iedereen had wat lekkers meegenomen en het was heel gezellig! Daarna kregen we een catechese door Flora Bianchessi over de liefde van God, gevolgd door een Aan-

bidding van het Allerheiligste. Speciaal dank aan Renske en Arieke de Greeuw voor de begeleiding met mooie muziek en zang!

Rond 19.30 uur gingen de tieners onder de 16 jaar naar huis en sloot een grote groep 16+ers juist aan voor een catechese van Vader Johannes Van Voorst. We hebben geleerd over hoe de Bijbel is geschreven en samengesteld.

Het was een heel geslaagde dag; bedankt allemaal!

Ben jij zelf 12-16 jaar of 16+ (twintigers horen daar zeker bij!), dan ben je van harte uitgenodigd voor onze activiteiten. Stuur gerust een e-mail als je meer wilt weten. En houd je van sport? We doen als groep een aantal keer per jaar mee met volleybal- en voetbaltoernooien.

Sindo Núñez Queija
(e-mail sindo@xs4all.nl)



De 4 ambassadeurs uit onze regio die naar de WJD gaan in Panama.

KICA-NIEUWS

Na de gezellige Kerstdagen komen wij in januari met veel zin weer bij elkaar. We gaan verder met het verhaal van Mozes en het Joodse Volk. In november stond dit thema al in de agenda, maar uiteindelijk hadden we gekozen om het verhaal van de Toren van Babel uit te werken. Het werd een gezellige avond met een spannende quiz en een leuk knutselwerkje.

We gaan in januari verder met het geweldige verhaal van Mozes en het Joodse Volk. Mozes werd in een biezen mandje gelegd door zijn moeder om zijn leven te redden: Het Joodse volk leefde in Egypte. Het was een bittere tijd. De Joden, die naar Egypte waren verhuisd in de tijd van Jozef, werden nu als slaven gebruikt door de farao. De farao zag dat er veel kinderen geboren werden onder de Joden en werd bang dat ze te groot in aantal zouden worden en een gevaar zouden vormen voor zijn rijk. Toen besloot de farao dat alle pasgeboren joodse kinderen gedood moesten worden.

Een moeder probeerde het leven van haar baby te redden door hem in een biezen mandje te stoppen en het mandje op de rivier de Nijl weg te laten drijven. De baby kwam zo terecht bij de Egyptische prinses die aan het baden was aan de oever van de Nijl. Ze haalde hem uit het mandje en besloot om voor hem te zorgen. Ze gaf hem de naam Mozes, dat betekent "uit het water gehaald".

Hoe dit verhaal verder gaat, kunt u lezen in het boek Exodus 1-14. Wij gaan met de kinderen in ieder geval een leuke film kijken en een pyramide met de tien plagen knutselen.

Pepita en
Pilar





UIT HET BESTUUR

Een nieuw jaar is aangebroken. Van harte mogen we elkaar 'Zalig Nieuwjaar' wensen! Terugkijkend is 2018 vanuit bestuurlijk opzicht een enerverend jaar geweest. De pastorale samenwerking met Beverwijk, de restauratie van de klokkentoren van de Mariakerk, voorbereiding van het in 2019 uit te voeren onderhoud van de Laurentiuskerk, aanvraag van Provinciale Subsidie voor dit onderhoud, de invoering van de privacywetgeving, verandering van de automatisering (overgang van Navision naar Exact en DocBase), opstellen van de vitaliteitsscan voor onze regio.

Heerlijk als je dan omringd weet door bestuurders, die een goede discussie niet uit de weg gaan, maar wel unaniem hetzelfde doel voor ogen hebben: het beste te realiseren voor onze Parochies, het pastorale team en onze vrijwilligers! In die geest willen we ook het nieuwe jaar ingaan. Mag 2019 voor ons allen een bijzonder jaar worden met als motto: 'Wanneer je iets moois ziet in de ander, zeg het. Het kost je weinig tijd, maar voor de ander kan het misschien wel een leven lang meegaan!'

Feestelijke inzegening klokkentoren Mariakerk
In een goedgevulde Mariakerk mocht op zondag 2 december de gerestaureerde klokkentoren van de Mariakerk worden ingezegend. Tijdens een feestelijke Eucharistieviering met Zijne Eminentie Adrianus Kardinaal Simonis als hoofdclebrant en in aanwezigheid van burgemeester Mieke Baltus mocht uitvoerig worden stilgestaan bij de restauratie. We mochten 'dank je wel' zeggen tegen Ton en Ad Heus die namens de Parochie deze restauratie hebben begeleid. Ook mocht John-Peter Blankendaal in onze dankzegging worden betrokken voor zijn inzet inzake verlichting en veiligheid.

Goed dat de Eminentie aan het eind van de viering de vrijwilligers nog eens een 'hart onder de riem' stak: vrijwillig je plicht doen, citeerde de kardinaal die mevrouw uit Losser. En zo is het: een Parochie zonder

vrijwilligers is als een huis zonder fundament!

Focus op het onderhoud van de Laurentiuskerk
Na de oplevering van de klokkentoren van de Mariakerk komt nu de focus weer op de Laurentiuskerk te liggen. Drie aannemers hebben hun inschrijvingen ingediend en samen met Bouwadvies Groot Holland zijn we de aanbiddingen zorgvuldig aan het bekijken. Maar ook de schilderwerkzaamheden in het Parochiecentrum van de Pancratiuskerk in Castricum moeten worden afgerond en de interieuraanpassing van de Onze Lieve Vrouwe Kerk in Uitgeest vergt aandacht van het Bestuur van het samenwerkingsverband.

Glas-in-loodramen
Helaas werden we onlangs geconfronteerd met een minder plezierig bericht inzake de onderhoudstoestand van de glas-in-loodramen van de Laurentiuskerk. Met een hoogwerker zijn medio november deze ramen geïnspecteerd. Hiervan werd een onderzoeksrapport opgesteld. Tijdens de inspectie zijn enkele loszittende betonstukken verwijderd ter voorkoming van valgevaar. Enkele stijlen staan onder spanning door roestend ijzerwerk. Het Locatieteam heeft besloten om met spoed voor enkele gevaarlijke ramen vóór Kerst valnetten te laten ophangen. Een gecertificeerd glasatelier zal gevraagd worden om een restauratieadvies te gaan opstellen. Dat zal een kostbare aangelegenheid gaan worden!

Grote dank aan hoofdkoster Wout de Reus voor het begeleiden van de drie aannemers in verband met de zogeheten 'aanwijs', alsmede de coördinatie inzake het ophangen van de valnetten met behulp van een hoogwerker. En dat ondanks alle extra drukte rond Kerst en de jaarwisseling. Chapeau!

Volgende vergaderingen
Het Locatieteam Heemskerkerk vergadert op dinsdag 8 januari. Het Bestuur van het samenwerkingsverband komt op woensdag 23 december bijeen.

Bert Jan Rozestraten
Gedelegeerd voorzitter

Kosters Laurentiuskerk of Mariakerk

Wie zoeken wij?	Zowel in de Laurentiuskerk als in de Mariakerk hebben wij dringend mannen en/of vrouwen nodig die willen assisteren in de weekendvieringen en ook tijdens rouw- en trouwvieringen.
Wat zijn de werkzaamheden?	Wat betreft werkzaamheden moet je denken aan het klaarzetten van alles wat nodig is voor een viering (bijv. kerk openen, verwarming en licht aanzetten, kaarsen aansteken, de ciborie en kelk klaarzetten, liturgieboekjes neerleggen, etcetera). En uiteraard moet alles ook weer worden opgeruimd. Je doet deze werkzaamheden alleen (bij uitzondering, bijv. met hoogtijdagen, met z'n tweeën). Uiteraard word je niet zo maar in het diepe gegooid, maar word je vooral in het begin goed begeleid.
Hoeveel tijd kost het?	De tijd die dit vergt is ongeveer twee uur per viering. Het werkrooster wordt uiteraard in overleg gemaakt, dus je kunt je voorkeur of veranderingen kenbaar maken. Natuurlijk moet je iets voor, tijdens en na de viering aanwezig zijn.
Wat moet je kunnen?	Je moet praktisch zijn ingesteld, oog hebben voor detail, goed kunnen organiseren.
Waar zijn de werkzaamheden?	Je kunt je aanmelden als koster voor de Laurentiuskerk, als ook voor de Mariakerk.

Medewerker ICT

Wie zoeken wij?	Wij zoeken iemand (man of vrouw) die handig is met computers, printers, kopieerapparaat op het Parochiesecretariaat.
Wat zijn de werkzaamheden?	Soms doen computers of andere apparaten helaas niet wat ze moeten doen. De mensen die op het Parochiesecretariaat werken zitten dan met de handen in het haar. Deze storingen moeten (snel) verholpen worden. Daarnaast zouden we het ook prettig vinden als je meedenkt over hoe zaken op het Parochiesecretariaat beter en handiger kunnen.
Hoeveel tijd kost het?	Hoeveel tijd het kost, is uiteraard afhankelijk van het probleem en het is ook lastig te zeggen hoe vaak een probleem zich voordoet, maar we gaan ervan uit dat dit misschien maar een half uurtje per storing is. Veelal wel op afroep, omdat storingen zich nu eenmaal niet laten plannen.
Wat moet je kunnen?	Je moet een goede kennis hebben van computers en aanverwante apparaten en gemakkelijk storingen of problemen kunnen verhelpen. Je moet willen doorgaan tot je de oplossing gevonden hebt.
Waar zijn de werkzaamheden?	De werkzaamheden vinden plaats op het Parochiesecretariaat, naast de Laurentiuskerk.

Missie Ontwikkeling Vrede

Onze zusterparochie Uitgeest heeft verschillende missionarissen voortgebracht, die werkzaam zijn geweest in Afrika. Zondag 23 september jl. was voor Uitgeest een bijzondere dag. Uitgeest kreeg bezoek van twee missiepaters onder wie Pater Bouma uit Uitgeest, een oude vriend en ordegenoot van pater Siem Rodenburg eveneens uit Uitgeest en de jonge pater Alistair Thembinkosi Gogodo, afkomstig uit Zimbabwe. Pater Bouma woont tegenwoordig in Arcen en pater Alistair is nu werkzaam in Zwitserland.

Beiden waren speciaal overgekomen om meer te vertellen over het project dat de AMO-groep (MOV) en dus de Parochie van Uitgeest steunt ter voortzetting van het goede en beziezelende werk van pater Siem Rodenburg in Zuid-Afrika. Het project heet: 'Marianhill Youth and Human development project' (Marianhill project voor jeugd en persoonlijke ontwikkeling).

Het project richt zich op de vele kansarme jongeren (onder hen veel wezen) in Zuid-Afrika die onder moeilijke omstandigheden opgroeien en een wankel basis hebben. Doel is om deze jongeren op weg te helpen naar een goede toekomst middels het leren van waardevolle vaardigheden zoals het met computers leren omgaan en het ontwikkelen van het denkvermogen. Ook zijn er projecten gericht op het herstel van de menselijke waardigheden. Een positief zelfbeeld en het aanleren van (katholieke) normen en waarden geven jongeren meer zelfvertrouwen. Zo kunnen zij het verschil maken en voorkomen dat negatieve patronen verder doorgegeven worden. Ze kunnen hierdoor bouwen aan een betere toekomst voor zichzelf en anderen.

Graag uw gift op IBAN rekening NL12 RABO 01521 01 950.

Lydia Vergouw-Dufrenne

PROJECTEN VIETNAM
DEKEN CASSEE

Voor de diverse projecten in Vietnam, ondersteund door Deken Ton Cassee, is al geruime tijd een apart bankrekeningnummer geopend. Dit is: NL64 RABO 0312 3086 39 t.n.v. RK Parochie H. Laurentius/H. Maria. Uw financiële steun is van harte welkom!

GERARDUS
KALENDER

De Gerardus kalender is nog steeds te koop! Prijs: € 7,25. Neem contact op met Jan van der Geest, tel: 06-21681961 of Elly Dantuma, tel: 238407.

Gerardus
kalender

2019

Elke dag
een beetje spirit

Verzorging van de liturgie

Laurentiuskerk

Datum/tijd Viering

Za. 5 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Deken Cassee
Driekoningen Samenzang

Zo. 6 jan. Geen viering

Za. 12 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Deken Cassee
Samenzang

Zo. 13 jan. Eucharistieviering
09.30 uur Deken Cassee
Laurentiuskoor (heren):
Gregoriaans: Missa VIII

Za. 19 jan. Geen viering

Zo. 20 jan. Eucharistieviering
09.30 uur Deken Cassee
Laurentiuskoor (dames):
Missa in hon. S. Caeciliae
van Jaspers

Za. 26 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Deken Cassee
Samenzang

Zo. 27 jan. Woord- en Communieviering
09.30 uur Diaken De Haas
Laurentiuskoor (heren):
Missa in hon. S. Luciae
van Botazzo

Za. 2 feb. Geen viering

Zo. 3 feb. Eucharistieviering
09.30 uur Deken Cassee
Laurentiuskoor:
Messe in C van Bruckner

Vieringen door de week:

- Iedere maandag om 17.00 uur
Eucharistieviering, Deken Cassee.

Mariakerk

Datum/tijd Viering

Za. 5 jan. Geen viering

Zo. 6 jan. Eucharistieviering
10.30 uur Deken Cassee
Driekoningen Mariakoor
**Nieuwjaars-
receptie**

Za. 12 jan. Geen viering

Zo. 13 jan. Eucharistieviering
11.00 uur Deken Cassee
JKH

Za. 19 jan. Eucharistieviering
18.45 uur Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 20 jan. Eucharistie-/Gezinsviering
11.00 uur Deken Cassee
Jeugdkoor De Heemsklokjes

Za. 26 jan. Geen viering

Zo. 27 jan. Woord- en Communieviering
11.00 uur Diaken De Haas
Samenzang

Za. 2 feb. Eucharistieviering
18.45 uur Deken Cassee
Mariakoor

Zo. 3 feb. Eucharistieviering
11.00 uur Deken Cassee
JKH

Vieringen door de week:

- Iedere donderdag om 9.00 uur
Eucharistieviering, Pastoor Van der Linden.

GOEDE RAAD VAN MARIA

*Laat ze maar los, zegt Maria.
Laat ze maar los
je zorgen,
je problemen,
je onzekerheid over de toekomst
en over jezelf.
Geef maar hier
je angst-dromen,
je gepieker over hoe het zal gaan
en hoe het verder moet.*

*Al die zorgen
vertrouw ze me toe
en ik zal ze dragen
en meegaan op je levensweg.*

*Dan zul je ontdekken
hoe licht het loopt,
hoe weinig ik van je vraag
en hoe rustig het wordt van binnen.*

Auteur onbekend

TENTOONSTELLING RELIEKEN

T/m 3 februari zijn er meer dan 100 bijzondere relieken naar Utrecht gekomen voor de tentoonstelling "Relieken". Museum Catharijneconvent is wereldwijd het eerste museum dat reliekverering laat zien als universeel en levend fenomeen, cultuur en religie overstijgend. Het is een mooie tentoonstelling van voorwerpen uit het boeddhisme, christendom en islam, van grote historische waarde tot aan heel persoonlijke, emotionele waarde. Te zien is een ongekende variëteit aan voorwerpen waar mensen kracht aan ontlenden. Van een reliekhouder met een splinter van de doornenkroon van Christus, zenzem-water uit Mekka, een altaartje voor voetbalheld Maradona tot een dertiende-eeuws beeld van een volgeling van de Boeddha waarin relieken worden bewaard.

ROUWBEGELEIDING

Voor rouwbegeleiding kunt u contact opnemen met Elsa Heyblok, tel.: 236156 of met Hennie Schouws, tel.: 236845.

Parochieberichten

Uit het Rouwboek

- 21 nov. Catharina van der Kolk-Zoontjes (86)
Van Hamelstraat 10
- 24 nov. Anna Fokker-Meegdes (80)
Van Maerlantstr. 21
- 1 dec. Johannes Pieplbosch (79)
Leen Acker 7
- 4 dec. Johanna van Sonvan Balen (80)
Jan Lighthartstr. 214

Opbrengst collectes

- 17/18 nov. € 694,75
24/25 nov. € 577,70
1/2 dec. € 640,62
8/9 dec. € 813,42

NOODFONDS HEEMSKERK

In financiële noodsituaties,
Tel: (06) 16 57 09 46

Gironr.:
NL10 INGB 000.8030.664



PROJECT WENSBOOM

Geef een wens door
voor het Project Wensboom!

Tel. 293566 of
e-mail ganink@ziggo.nl.
Of stuur een bericht via
het contactformulier
op onze website:
www.pciheemskerk.nl.

Parochiebestuur Heemskerk, Castricum/ Bakkum, Uitgeest

Deken Ton Cassee, voorzitter
in solidum met Pastoor Kaleab
Masresha Shiferaw
Bert Jan Rozestraten, gedelegeerd voorzitter, Heemskerk
Piet van der Horst, secretaris,
Castricum
Wilma Groot, lid, Uitgeest
Cees Deijle, lid, Uitgeest
Rita Dufrenne, lid, Heemskerk
Wendy van der Meer, lid,
Castricum

Secretariaat

Dorpsstraat 113,
1901 EK Castricum
E-mail: info@regioheemskerk.nl

Locatieteam Heemskerk Parochie

H. Laurentius/H. Maria
Deken Ton Cassee, voorzitter
Kapelaan Teun Warnaar, lid
Bert Jan Rozestraten,
gedelegeerd voorzitter
Rita Dufrenne, lid
Hans Duin, penningmeester
Marieke Berends, coördinator

Kerkbijdrage

De grootste financiële steun voor uw Parochie is uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans, onder andere voor het vele vrijwilligerswerk in het pastoraat, voor het onderhoud van onze kerkgebouwen en nog vele andere activiteiten. Op 12 december jl. is de stand gekomen op € 84.223,34. Aan allen die hieraan hebben bijgedragen onze hartelijke dank!

Geef
voor
je kerk



Actie Kerkbalans

SLUITINGS DATA KOPIJ HELM

Nr. 6 (feb.) 14 jan.
Nr. 7 (maart) 11 feb.

Kopij kunt u bij voorkeur per e-mail sturen aan laurentius-maria@hetnet.nl. De redactie behoudt zich overigens het recht voor zelfstandig wijzigingen aan te brengen in de aangeleverde kopij. Anoniem ingezonden stukken worden niet geplaatst.

Openingstijden Kerkhof Van 9.00 tot 17.00 uur

R.K. Parochie H. Laurentius/ H. Maria

Parochiecentrum/ secretariaat beide kerken:

A. Verherentstraat 2
1961 GD Heemskerk
Tel. 0251 - 232220
E-mail:
Laurentius-Maria@hetnet.nl
www.laurentius-maria.nl

Parochiecoördinator:
Marieke Berends

Het Parochiecentrum is geopend op maandag t/m woensdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur. Donderdag gesloten.

Deken A.M. Cassee
Pastorie "De Gave"
Spoellaan 1
1964 TA Heemskerk
Tel. 0251 - 232788

Kapelaan T. Warnaar
Tel.: 06 - 13997625

Laurentiuskerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL65 INGB 0000 114474

Mariakerk
Bankrek. kerkbijdragen:
NL20 INGB 0000 195503

Bankrekening beide kerken
NL34 RABO 0363 461450